

Als kind kwam ik al kijken met mijn vader langs de lijn,
mijn hart was toen al rood en wit gekleurd.

Ik popelde van ongeduld tot ik ook lid mocht zijn
en zelf mocht spelen in dat mooie shirt

Toen eindelijk het f-jes veld mijn eerste wedstrijddag,
ik weet nog hoe het allemaal begon.

De bal kwam voor, daarna het schot de keeper dook vergeefs,
ik was de held en iedereen die zong.

Refrein:

BAS is onze club en rood met wit zijn onze kleuren.

BAS is onze club we zijn de helden van het gras.

Met de borst vooruit zijn wij de parel van de polder.

Trots op wie we zijn, er is maar één club dat is **BAS**.

Nu jaren later sta ik daar te wachten op het veld,
de strijd gaat aan het fluitsignaal dat klinkt.

Het spel gespeeld, de winst bereikt, we zijn de kampioen,
de borst vooruit en iedereen die zingt.

Refrein:

BAS is onze club en rood met wit zijn onze kleuren.

BAS is onze club we zijn de helden van het gras.

Met de borst vooruit zijn wij de parel van de polder.

Trots op wie we zijn, er is maar één club dat is **BAS**.

**Speciale uitgave
voor het 40-jarig
bestaan**

Tekst & muziek:
Jelle & Sieberen Sybesma

Band:
Zeldzaam

www.basvoetbal.nl

Biddinghuizen © 2005

BAS is onze club



BAS is onze club

Speciale uitgave voor het 40-jarig bestaan